

ΜΙΑ ΙΕΡΟΔΟΥΛΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ



που γνωριστήκαμε με τον ότι ήταν παντρεμένος, και ερεσε. Δεν ήθελα να έχω μένους και να πληγώνω τις αν το έμαθα πήγα, βρήκα τη της είπα ότι ήθελα να τους με τη δουλειά που κάνω, κά και δεν θέλω να μπαίνω "ρόγυνα", της είπα. "Δεν θήσω", μου είπε, και έτσι α της δέκα χρόνια μαζί. ως και να 'παίρνα δεν τον φύγει από τη ζωή μου. Του δεν έφευγε. Με περνούσε οι μας έβλεπαν μαζί τον μουν κόρη του. Κάποτε οκίνητο Μερσεντές και το ό. Αργότερα, όμως, επειδή ό τη ζωή μου του χάρισα το φύγει και έφυγε.

μόνη μου. Πήγαινα πολύ οι άλλες κοπέλες πήγαιναν ήγαινα 20 και τριάντα λίρες. πολλοί πελάτες που μου σσότερα, 50 και εκατό λίρες, 1000, μέχρι και 5000 λίρες. ήμουν πολύ σέξι. Η δουλειά Δεν το έκανα μόνο για τα όρα που έκανα έρωτα το τρέλαινε τους άντρες, που ένα και ζηλευαν οι άλλες οδοχείου, που ήταν το στέκι

α της Λεμεσού, όλοι οι αν από το κορμί μου. Αφού ά σε κείνο το ξενοδοχείο γω στο πεζοδρόμιο. Αρχικά την Ηλεκτρική και μετά πήγα ρτησίας. Όταν πήγα στην κτύπησαν αστυνομικοί και α σε μια συνέντευξη που οδικό", στην οποία έδειξα και κτύπησαν. Εγώ φώναζα και όγκο, ακουμπήστε στο λαϊμό αλλά εκείνοι συνέχιζαν.

Οι ηλικίες που έρχονταν κοντά μου ήταν συνηθώς από 18 μέχρι τριάντα χρόνων. "Μα γιατί έρχεστε κοντά μου, αφού είμαι μεγαλύτερή σας;" τους ρωτούσα, και εκείνοι μου έλεγαν ότι τους αρέσουν οι ώριμες γυναίκες και ειδικά εγώ επειδή ήξεραν πως είμαι πολύ σέξι. Όταν τους έδειχνα τη φωτογραφία μου, που ήμουν νέα, μου έδιναν περισσότερα χρήματα. Οι περισσότεροι κρατούσαν λεφτά. Έρχονταν με κάτι αυτοκίνητα!

ήνες χωρίς δουλειά, και με ς μου, κοπέλες της ζωής και αν τραβεστί. Έρχονταν και

Είπα στον παπά ότι δεν φοβούμαι το θάνατο. Θέλω να πάω κοντά στο Θεό. Ο παπάς μου είπε "Μη στενοχωριέσαι από την αρρώστια σου και ο Χριστός αγαπούσε τις πόρνες και θα σε πάρει κοντά του, αρκεί να καθαρίσεις την ψυχή σου". Εγώ του είπα ότι βλέπω κάθε βράδυ στον ύπνο μου τον Παράδεισο. Βλέπω αγγέλους, βλέπω τον πατέρα μου.

Προχθές πήγα στο δρόμο, όχι για να βρω πελάτες, αλλά έτσι για μια βόλτα και βρήκα κάποιους νεαρούς πελάτες και μου είπαν "το μανούλι μας δεν θα χαθεί. Θα ζει πάντα". Όλα τα παιδιά μου φώναζαν μανουλομάνουλο.

• **Τώρα δεν νοιώθεις την επιθυμία να ξαναπάς στα στέκια σου;**

- Όχι, θέλω να καθαρίσω και σωματικά και ψυχικά.

• **Πώς έγινε αυτή η στροφή; Πώς αποφάσισες να αλλάξεις;**

- Πριν τρεις μήνες είχα δυστύχημα με το αυτοκίνητο και με πήγαν στο νοσοκομείο. Όταν μου έβγαζαν ακτινογραφίες άκουσα μια νοσοκόμα που είπε σε μίαν άλλη: "Είναι λίγος ο καιρός της". Αυτό το ήξερα κι εγώ. Το δαισθανόμουν, αλλά εκείνη την ώρα τρόμαξα. Το είπα σε μια φίλη μου και μου είπε να πάω να εξομολογηθώ. Πήγα πριν τρεις εβδομάδες.

• **Εξομολογήθηκες ξανά;**

- Άλλη μια φορά, πριν δέκα χρόνια. Όταν εξομολογήθηκα τότε, είπα πως δεν θα ξαναπήγαινα με άνδρες, αλλά δεν άντεξα. Είχα ανάγκες, αλλά μου άρεσε κίολας. Ήμουν σέξι.

Όταν εξομολογήθηκα τελευταίως βρέθηκαν κάποιιοι που μου είπαν: "Γιατί εξομολογήθηκες; Η αρρώστια σου μπορεί να πάει και ένα μήνα και έξι μήνες. Τώρα που δεν θα δουλεύεις ποιος θα σε ταΐζει;" Εγώ τους είπα ότι δεν τους ζήτησα φαί. "Θα μου το στέλλει ο Θεός. Εγώ θέλω να πάω ήσυχη στο Θεό".

Προχθές βγήκα στο δρόμο, όχι για να βρω πελάτη, αλλά για να κάνω μια βόλτα να ξεσκάσω. Βρήκα πελάτες που μου έλεγαν "έλα τριάντα, έλα πενήντα λίρες" για να πάω μαζί τους κι εγώ τους έλεγα ότι έχω τους λόγους μου και δεν θέλω να πάω.

• **Στην εκκλησία πήγαινες;**

- Όχι. Πήγα προχθές στην εκκλησία της Αγίας Μαρίας και άναψα μια λαμπάδα. Όμως πιστεύω στο Θεό και στα θαύματα. Είμαι θρήσκα γυναίκα.

• **Αν σου έλεγαν τώρα να σου δώσουν πέντε χιλιάδες λίρες, θα πήγαινες με άντρα;**

- Όχι, όσα και να μου δώσουν δεν θα πάω. Νοιώθω ότι το τέλος μου είναι κοντά, και θέλω να πάω καθαρή στο Θεό.

Ο παπάς που με εξομολόγησε μου είπε



Στο γηροκομείο, όπου θα μείνει για την υπόλοιπή της ζωή, μεταφέρει τα προσωπικά της αντικείμενα.

"παιδί μου μη στενοχωριέσαι που θα πεθάνεις και τις πόρνες τις αγαπούσε ο Θεός. Θα σε πάρει κοντά του".

Γιατί τώρα φεύγεις από το σπίτι και πηγαίνεις να ζήσεις σε γηροκομείο;

- Δεν το λένε γηροκομείο, αλλά είναι γηροκομείο. Λέγεται αναρρωτήριο, αλλά μέσα είναι μόνο γέροι. Μου είπαν οι γιατροί για να μην είμαι μόνη μου. Μπορεί να πεθάνω και να μην με δει κανένας.

• **Περνάς καλά εκεί;**

- Ήταν η μόνη λύση. Περνώ καλά. Τα φαγητά είναι πολύ καλά, αλλά έχω πρόβλημα οικονομικό. Τα μόνα έξοδά μου είναι τα τσιγάρα. Πίνω τέσσερα πακέτα την ημέρα. Ποιος μπορεί να με καταλάβει; Μόνο ο Θεός.

• **Το σπίτι που έχεις είναι δικό σου;**

- Όχι, το νοικιάζω εδω και τρεις μήνες. Πριν έμενα κοντά στην παραλία. Ο εκείνο το σπίτι έπαιρνα τους άντρες. Τώρα θα τα πουλήσω ή θα τα δώσω όλα. Μου δώσανε μια κουζίνα από το Γραφείο Ευημερίας και θα τους την επιστρέψω.

• **Πόσα παιδιά έχεις και με ποιους τα έκανες; Έχεις επαφή μαζί τους;**

Έχω τρία παιδιά, δυο γιους και μια κόρη. Το μεγάλο μου γιο τον έκανα με τον άντρα μου, την κόρη μου, που είναι δεκαέξι χρόνων, με τον καπαρετζή, που ήμουν μαζί του 10 χρόνια, και τον μικρό μου το γιο, που είναι 13 χρόνων, δεν ξέρω με ποιον τον έκανα, γιατί πήγαινα με πολλούς.

Η κόρη μου πριν λίγο μου τηλεφώνησε. Πριν ένα μήνα ήταν εδω. Ηλθε με τον πατριό της. Εγώ του είπα ότι αν δεν ήμουν άρρωστη, τα παιδιά μου καμιά κυβέρνηση δεν θα τα έπαιρνε από κοντά μου. Έστειλα της κόρης μου ρούχα, σοκολάτες και ένα σωρό πράγματα. Όταν ήταν μικρή της αγόρασα ένα φουστανάκι



Το σπίτι της είναι άδειο. Θα το εγκαταλείψει όταν πουλήσει ή χαρίσει όλα της τα πράγματα για να μείνει πλέον μόνιμα στο γηροκομείο.

30 λίρες και άλλα πολλά. Ξέρει ότι είμαι άρρωστη.

Άνθρωποι του Γραφείου Ευημερίας ήλθαν πριν πολλά χρόνια και τους είπα ότι "δεν θέλω να έχετε δικαιώματα πάνω στα μωρά μου". Ο Επαρχιακός του Γραφείου με κάλεσε και μου είπε "συγχαρητήρια που τα βγάζεις πέρα μόνη σου".

Ο μεγάλος μου γιος εργάζεται και με βοηθά. Με αγαπά πολύ και λυπούμαι για την κατάστασή του. Τελευταίως ήλθε να με δει και του είπα ότι είμαι άρρωστη με καρκίνο και έκλαιε. "Εγώ τι θα γίνω, τώρα;" έλεγε. Εκλαιγα κι εγώ.

Ο μικρός βρίσκεται στον Καναδά σε μίαν οικογένεια Κυπρίων. Δεν ξέρω πολλά γι' αυτόν. Τον είδα μόνο όταν τον γέννησα. Εκείνο που ξέρω είναι ότι είναι καλά, αλλά δεν μίλησα καμιά φορά μαζί του.

• **Ξέρει ποια είναι η μάνα του;**

- Δεν ξέρω τίποτε. Επικοινωνήσα μέσω κάποιου άλλου, που ξέρει τους "δικούς" του, ώστε αν συμβεί κάτι, αν πεθάνω, να τους ειδοποιήσει.

Προχθές πήγα στη γυναίκα του φίλου μου του καπαρετζή και της είπα να πιάσει την κόρη μου να την αναγιώσει. "Δεν μπορώ μάνα μου" μου είπε.

• **Από όλους εκείνους που πήγαν μαζί σου ήλθε κανένας να ρωτήσει τι κάνεις;**

- Πριν δύο μήνες ήλθαν δύο παιδιά και μου είπαν: "Λένια είσαι καλά"; Μου είπαν ότι "δεν ήλθαμε για να πάμε μαζί σου, αλλά για να δούμε τι κάνεις". Αυτό το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, γιατί δεν συμβαίνει συχνά.

• **Έχεις φίλες;**

- Μόνο οι νεαροί μου συμπαραστέκονται. Έχω όμως και μια φίλη που την γνώρισα πριν έξι χρόνια όταν με κτύπησαν οι αστυνομικοί

στην Ανεξαρτησίας. Από τότε μου συμπαραστέκεται. Είναι αυτή που μου είπα να εξομολογηθώ.

• **Τόσα χρήματα που πέρασαν από τα χέρια σου, γιατί δεν φρόντισες να φυλάξεις;**

- Δεν ήξερα πόσο θα ζήσω. Έκανα τη ζωή μου.

• **Μετάνοιωσες από τη ζωή σου;**

- Όχι, γιατί, αν δεν έκανα αυτή τη ζωή, θα πέθαινα πριν χρόνια. Είχα χαρά και στοργή που μου έδιναν οι νεαροί. Όμως δεν χάρηκα τα μωρά μου.

• **Ποια είναι τα μηνύματα που πήρες από αυτή την έντονη ζωή σου;**

- Αν πέθαινα και ξαναγεννιόμουν, θα ήθελα να έβρισκα έναν άντρα να κάνω οικογένεια, και να χαρώ τα μωρά μου. Πιστεύω πως δεν θα πάθαινα την αρρώστια. Είναι από τα βάσανα που αρρώστησα. (Κλαίει). Ανάμεσα στα κλάματα συνεχίζει: Μέχρι πριν δυο μέρες ήλθαν και με έδειραν άνθρωποι της νύχτας. Τους είπαν ψέματα ότι έβρισκα τη μάνα τους. Ότι την είπα πρόστυχη, ενώ εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Εγώ τους έλεγα "κτυπήστε με κι άλλο να τελειώσω μίαν ώρα γρηγορότερα".

• **Αναφέρεις συχνά τη λέξη "θάνατος". Δεν σε φοβίζει;**

- Είναι καλή η ζωή, αλλά το θάνατο δεν το φοβούμαι. Όμως δεν αυτοκτονώ. Περιμένω να με πάρει ο Θεός και πιστεύω πως θα με πάρει σύντομα.

• **Ποια είναι η τελευταία σου επιθυμία; (!)**

Θέλω να πω ότι όσοι με πόνεσαν τους συγχωρώ και θέλω, εκείνη η νεολαία που αγάπησα, τώρα στα τελευταία μου, να έλθουν να με δουν και να μου δώσουν ένα κουτί τσιγάρα, έτσι, για να νοιώσω λίγη στοργή.

Η τελευταία μου επιθυμία είναι να περνάνε καλά τα μωρά μου (κλαίει).